

Beste vrienden van (de kinderen van) Bal Anand en Umang,

Zoals u van ons gewend bent ontvangt u vlak voor Kerst de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. Bestuurslid Elly van der Linden vertelt in deze brief over haar bezoek aan Umang afgelopen november waaruit blijkt dat het erg goed gaat met onze bewoners. Ook de ervaringen van Girija en Milind Nederstigt zijn positief; mooie verhalen om het jaar goed mee af te sluiten.

Nieuwjaarswens

Dat je af en toe blijft staan
en niet steeds verder rent
dat je leert stilstaan
en groeien als een boom
Dat je af en toe
even een moment hebt
waarin je ziel stil ligt als water
waarin het licht zich spiegelt
Dat je leert staan niet groots en standvastig
maar broos en buigzaam
dat je oog hebt voor de wonderen
die je telkens weer omringen
Dat af en toe aan een of andere tak
een bloesem opengaat
iets moois ontstaat
dat eens een woord van liefde een hart vindt
Dat wens ik je

Peter Paul Doodkorte

Mocht u eenmalig een bedrag willen schenken dan kan dat via de QR code hiernaast voor een tikkie!



NIEUWSBRIEF

december 2023

Secretariaat:

info@stichtingbalanand.nl

Website:

<https://www.stichtingbalanand.nl/>

Facebook:

facebook.com/stichtingbalanand

Instagram:

<https://www.instagram.com/stichtingbalanand/>

Youtube:

youtube.com/user/umangbalanand

IBAN:

NL24ABNA0473961334 t.n.v.
Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand

Eenmalige donatie:



Ervaringen Elly op Umang

In november ben ik na een paar jaar weer 2 weken op Umang geweest samen met een goede vriendin van mij die net als ik meer dan 30 jaar werkervaring heeft in Nederland in de gehandicaptenzorg als verpleegkundige.

Ik was zeer blij om weer even terug te mogen zijn in deze bijzondere 'Umang familie'.

We kregen bij aankomst zondagmiddag een warm welkom en het was erg fijn om iedereen weer te zien.

Het medewerkersteam is voor een groot gedeelte helemaal vernieuwd. Ze hebben een warme zachte en positieve en open houding maar weten toch op de juiste momenten grenzen te stellen. En het is een hecht team. Uiteraard zijn er soms uitdagingen in het omgaan met gedrag van een aantal bewoners maar wat ik zie is dat ze daar met elkaar proberen de juiste manier in te vinden. Ik weet uit ervaring dat dat soms een lange zoektocht is met ups en downs.



Ik ben blij verrast om te zien dat er meer personeel is en dat de bewoners ook weer vooruit zijn gegaan/zijn gegroeid in een aantal dingen. Er is een goede dagstructuur met een verschillend aanbod in activiteiten (waaronder sport, spel, muziek, dans en storytelling). Ze hebben veel plezier en helpen elkaar als het even wat moeilijker is.



Qua dieren zijn er :

- 4 koeien waarvan er momenteel 1 zwanger is.
- 3 kleine katjes die ze gekregen hebben als diwali gift
- 1 konijn die ook gegeven is door Dilip de chauffeur
- 1 poes met 4 pasgeboren kittens
- Een aantal kippen en een haan

Deze worden verzorgd door de medewerkers en Rushika en Bitoo helpen mee met het schoonmaken van de verblijven

Iedere bewoner heeft zijn / haar eigen taak en wordt naar behoefte zo nodig meer of minder ondersteund.

Ik zie dat er veel zorg en aandacht wordt besteed aan de tuinen, planten en ook aan de gebouwen, voor zover dat mogelijk is. En ik heb ook gezien dat er veel beter wordt schoongemaakt dan een paar jaar geleden. Waarschijnlijk mede omdat er meer personeel is die daar ook op let en het belangrijk vindt.

Na ieder regenseizoen moet er weer veel gerepareerd worden omdat er door de langdurige regenval van ongeveer 4 maanden veel kapot gaat of het materiaal achteruit gegaan is of vies geworden.

Het sponsorgeld wordt heel goed gebruikt en kon de boekhouder met Sulu ook goed verantwoorden. Er zijn concrete plannen voor het komende jaar om de huidige gebouwen waar de bewoners in verblijven, een goede opknapbeurt te geven.

Ook het verblijf van de koeien zal op korte termijn worden opgeknapt.



De afgelopen weken hebben wij erg van elkaars gezelschap genoten en veel mooie, ontroerende en humorvolle momenten beleefd.

Hat afscheid was zeer ontroerend, ze hadden voor ons een heel programma gemaakt met dans, spel en toespraken en het personeel droeg allemaal dezelfde sari.

De laatste dag kregen we van Jashree (de gehandicapte vrouw die regelmatig op Umang op bezoek komt), een henna kunstwerk op onze arm; mooi om te zien hoe goed zij dat kan!



We kijken terug op een fantastische tijd op Umang en zoals mijn goede vriendin Edith zei die voor de eerste keer op Umang was: "ik had het voor geen goud willen missen! "

December 2023,
Elly van der Linden, bestuurslid.



Terug naar de roots



Op 26 september 2023 hebben wij een bezoek gebracht aan Bal Anand en Umang. Bal Anand is het kindertehuis waar Milind zeven maanden heeft gewoond.

Wanneer we aankomen bij het tehuis, herkennen we gelijk de hal van ons bezoek van de vorige keer(2005) en foto's van vroeger. We hebben een gesprek met de directrice, Sulu Kalro, die Milind zijn adoptie heeft geregeld. Ze is inmiddels behoorlijk oud, maar nog steeds de baas. Vanwege de privacy en veiligheid mogen we de meegebrachte spullen niet zelf overhandigen aan de kinderen, maar kunnen deze bij haar afgeven. Zij geeft ze weer aan de social worker die ze zal uitdelen aan de kinderen.

Dan krijgen we een tour door het tehuis.

In de eerste ruimte zitten kindjes tussen de 1 en 3 jaar. Ze komen op ons afgestormd en willen ons hun speelgoed laten zien. Ze zijn heel enthousiast, lachen veel en zwaaien blij. Super schattig! Als

we weg gaan, willen ze handjes geven en high five's.

In de volgende kamer liggen vijf baby'tjes. De oudste is 4 maanden en de jongste 10 dagen.

De laatste ruimte wordt gebruikt om te eten. Daar zitten, wanneer wij er zijn, de kindjes vanaf vier jaar te lunchen.

Als laatste gaan we naar de kamer waar de special need children zijn. Er zijn in totaal vijf jongeren, maar op moment dat wij er zijn, zijn er drie aanwezig.

Na deze rondleiding maken we wat foto's met Sulu Kalro voor de ingang van het kindertehuis. Daarna rijden we door naar Umang. Sulu gaat met ons mee. Het is een rit van zo'n twee uur en langzaam maakt de overbevolkte stad plaats voor meer groen en wordt het steeds rustiger.

De zorgboerderij Umang is een trustfonds (opgericht door Sulu Kalro) van Stichting Bal Anand waar mensen, die buiten de maatschappij vallen (vanwege een beperking) een menswaardig leven wordt geboden. Ze krijgen hier educatie en activiteiten naar hun kunnen.

Voor we alles te zien krijgen, hebben we eerst lunch zoals ze die hier elke middag eten: rijst, groente (bittercorn), soep (dal), salade (komkommer) en chapati (brood). Het smaakt goed! De producten komen uit eigen moestuin en dat is altijd net wat lekkerder eten.

Na de lunch worden we voorgesteld aan Rushaka, één van de bewoners en ze is 33 jaar. Zij gaat ons rondleiden. Ze spreekt verbazend goed Engels. De rondleiding is waanzinnig. We mogen alles zien! Het terrein is 5 hectare groot. Er is een guesthouse, receptie, bewonershuisjes, een grote eetzaal + keuken en een ruimte waar educatie wordt gegeven en andere activiteiten worden gehouden.

Er zijn ook een aantal dieren aanwezig: kippen, koeien, katten en een konijn. Op het terrein wordt van alles verbouwd: er is een moestuin, ananas planten, mangobomen, papaja bomen, rijstvelden en een rivier waaruit vis wordt gevangen. Het is een oase van groen en rust. Alles is zo peaceful en vredig. Het is echt een heerlijke plek!

De 18 bewoners (de oudste is 41 jaar en de jongste is 24) hebben het enorm naar hun zin hier. Elk van hun heeft een andere beperking en ze helpen elkaar waar ze kunnen. Zo mooi om te zien. Ze ondersteunen elkaar en hebben respect.

Na de rondleiding worden we voorgesteld aan een paar van hen. Ze laten vol trots hun uitgebreide knutselwerkjes zien. Zo maken ze armbandjes, deurhangers, Diyas en dromenvangers. Uiteraard kopen we wat armbandjes en Diyas.



Na de groepsfoto's is het dan toch echt tijd om afscheid te nemen. Maar niet voor we bij één van de bewoners onze naam in een boekje hebben geschreven. Hij is de "bewaker" en hij houdt bij wie er allemaal wanneer zijn geweest.

Het is eigenlijk jammer om weer terug te keren naar de drukte van de stad, maar wat was het fijn om te zien hoe mooi project dit is. Het is heerlijk om te zien hoe blij de bewoners zijn, hoe vredig ze hier leven en hoe mooi het is dat deze plek voor hen gecreëerd is.

Girija en Milind Nederstigt

In februari gaan er studenten van Landstede naar Umang voor een korte stage..

Ook zal onze voorzitter Karin Wiering in februari 2024 een bezoek brengen aan Bal Anand en Umang

Stage of vrijwilligerswerk op Umang

We mogen weer! Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, zijn de eerste vrijwilligers in november naar Umang geweest. De conclusie was dat in India corona ook wat meer naar de achtergrond is verdwenen. Reizen is weer veilig en verantwoord. Dus zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en stagiaires die een mooie bijdrage kunnen leveren aan het leven op Umang.

Zie jij jezelf al wonen en werken op Umang en ondersteunen in het dagelijks leven (zorg, moestuin, dagbesteding etc.), neem dan contact met ons op via het emailadres op de voorkant van deze Nieuwsbrief!

Samen kijken we dan waar jij een bijdrage wilt leveren en wat de mogelijkheden zijn.

er

SCHENKEN

Schenken aan een goed doel kan op twee manieren, via een éénmalige schenking of een periodieke schenking. Beide schenkingen zijn alleen voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar als de begunstigde een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is of een Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).

ANBI's betalen geen belasting over de schenkingen die ze krijgen. Als aan de schenking een tegenprestatie is verbonden, moet de ANBI wel schenkbelasting betalen. Voor de aftrek van (losse) schenkingen gelden drempels en maximale bedragen.

ÉÉNMALIGE SCHENKING

Een éénmalige schenking is een schenking die je maar één keer doet. Of een schenking die je wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Éénmalige schenkingen aan één of meer goede doelen leveren belastingvoordeel op via de giftenaftrek. Er geldt wel een drempelbedrag en een maximum: Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 'drempelinkomen' en mag niet hoger zijn dan 10% van het 'drempelinkomen'.

PERIODIEKE SCHENKING

Een periodieke schenking is een schenking die aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. Je mag zelf weten of je jouw jaarlijkse gift in één keer of in meer keren betaalt.
- Je betaalt het bedrag vijf jaar achter elkaar. Langer mag ook.
- Je hebt vastgelegd wanneer jouw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als je overlijdt of als jouw partner overlijdt.

- Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen.

VASTLEGGING PERIODIEKE SCHENKING

Een periodieke schenking aan een goed doel brengt alleen belastingvoordeel mee als deze is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel of een notariële akte. De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gepubliceerd die gebruikt kunnen worden om een schenkingsovereenkomst vast te leggen. Ook veel goede doelen hebben een eigen model schenkingsovereenkomst gemaakt. Zo ook onze Stichting. Deze overeenkomsten kunt u opvragen bij onze penningmeester door te mailen naar vdBroek@stichtingbalanand.nl. Bovenstaande overeenkomst afsluiten met ons is overigens kosteloos. In het geval van een notariële akte is het belangrijk vooraf te informeren of een goed doel bereid is om de notariskosten te betalen.

EINDIGEN PERIODIEKE SCHENKING

De periodieke schenking eindigt bij overlijden. De schenker kan in de notariële akte of schenkingsovereenkomst laten opnemen dat een periodieke schenking aan het goede doel eindigt op het moment dat zijn (haar) inkomen daalt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. In de akte of overeenkomst kan ook staan dat de periodieke schenking eindigt op het moment dat het goede doel niet meer de ANBI-status heeft of failliet gaat. Als na een schenking blijkt dat het goede doel op dat moment geen ANBI meer was, mag de schenker deze gift toch aftrekken als hij (zij) daarvan niet op de hoogte kon zijn.